

## Boodschap van paus Franciscus aan de Nederlandse jongeren bij gelegenheid van het Nationale Katholieke Jongeren Festival in de abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk

[28-29 juni 2014]

Beste jonge vrienden,

Ik groet jullie hartelijk ter gelegenheid van het Nationale Katholieke Jongerenfestival dat zo velen van jullie heeft samengebracht rond de Abdij van Mariënkroon in Nieuwkuijk. Ook groet en dank ik jullie pastores, die deze bijeenkomst hebben georganiseerd rond het thema: *Nieuw, Puur en Intens*.

Zoals jullie weten schrijf ik ieder jaar voor de daaropvolgende Wereldjongerendag een boodschap aan de jongeren van de hele wereld. Nu we vooruitkijken naar de WJD 2016 in Krakow, heb ik voorgesteld een driejarige geestelijke voorbereidingsreis te maken op basis van de Zaligsprekingen. In deze uitmuntende tekst uit het Evangelie van Matteüs (Mt. 5:3-12) vind je een concreet programma voor het leven dat kan dienen als een leidraad op de weg naar werkelijk geluk.

De drie Zaligsprekingen die ik aan jullie ter overweging voorstel zijn:

2014: “Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen” (Mt. 5:3);

2015: “Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien” (Mt. 5:8);

2016: “Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (Mt. 5:7).

Zoals jullie zien is de boodschap van de Zaligsprekingen van Jezus *nieuw*. Eigenlijk zijn de Zaligsprekingen revolutionair. Ze bieden een model van geluk dat strijdig is met de logica van deze wereld. Degenen die Jezus “gelukkig” noemt worden door de wereld als waardeloos, als “losers”, gezien. Wat de wereld prachtig vindt, is succes voor alles, rijkdom, de arrogantie van de macht en zelfbevestiging ten koste van anderen. Jezus biedt

een hele andere definitie van wat het betekent om gelukkig te zijn: Hij laat ons de weg zien naar leven en geluk, de weg die Hijzelf gegaan is. Jezus is in feite zelf de weg! In heel Zijn leven liet Hij ons zien hoe we elk van de zaligsprekingen kunnen naleven. Jezus houdt van ieder van jullie, ieder van ons, met oneindige liefde! Door Zijn dood aan het kruis en Zijn verrijzenis liet Hij zijn grenzeloze barmhartigheid zien, schonk Hij ons verlossing en ontsloot Hij de weg naar een nieuw leven.

Als we Zijn liefde en verlossing aannemen, als we Jezus overwegen in zijn *armoede*, de *puurheid van zijn hart* en zijn *barmhartigheid*, dan zullen we de schoonheid van onze christelijke roeping beseffen en zullen we niet aarzelen om de weg te gaan naar werkelijk geluk. Ik nodig jullie daarom uit om aan de spannende reis van het werkelijke discipelschap te beginnen. “Wees niet bang voor Christus! Hij neemt je niets af, en Hij geeft je alles” (Benedictus XVI).

Beste broeders en zusters, toen de heilige Johannes aan jonge mensen schreef, zei hij hun: “Jullie zijn sterk. Gods woord woont in jullie en jullie hebben de boze overwonnen” (1 Joh. 2:14). Jonge mensen willen intense ervaringen beleven! Ik daag jullie uit om God op Zijn woord te geloven. Zeg nee tegen een vluchtige en oppervlakkige wegwerpcultuur, een cultuur die aanneemt dat jullie niet sterk zijn, dat jullie geen grote uitdagingen in jullie leven aankunnen. Denk groot! Zoals de zalige Piergiorgio Frassati eens zei: “Om zonder geloof te leven, om geen erfgoed te bewaren, om er niet in te slagen om steeds te blijven vechten voor de waarheid: dat is geen leven. Dat is aanmodderen. We zouden nooit alleen maar moeten aanmodderen, maar werkelijk leven”.

Moge de Maagd Maria, die alle geslachten “zalig” noemen (vgl. Luc. 1:48), voor jullie voorspreken, zodat jullie een vreugde kunnen ervaren die *nieuw, puur* en *intens* is, een vreugde die je alleen kan vinden bij Jezus. Aan ieder van jullie en jullie families, en aan alle jonge mensen van Nederland, geef ik graag mijn zegen als een belofte van vreugde en vrede.

Uit het Vaticaan, 25 juni 2014

Franciscus