

## Apostolische reis naar Polen

# Toespraak

## bij de ontmoeting met de jongeren

*Krakau, Blonie-park, 27 mei 2006*

*Beste jonge vrienden,*

Ik heet jullie allen heel hartelijk welkom! Het doet mij goed dat jullie hier zijn. Ik dank de Heer voor deze hartelijke ontmoeting. We weten dat "waar er twee of drie verenigd zijn in de naam van Jezus, Hij in hun midden is" (vgl. Mt 18,20). Maar jullie zijn vandaag met veel meer! Daarvoor dank ik ieder van jullie. Jezus is dus hier bij ons. Hij is aanwezig onder de jongeren van Polen om tot hen te spreken over een huis dat nooit zal instorten omdat het is gebouwd op de rots. Dat is het evangelie dat wij zojuist hebben gehoord (vgl. Mt 7,24-27).

Vrienden, in ieder menselijk hart leeft het verlangen naar een huis. Vooral in het hart van jonge mensen leeft een sterk verlangen naar een eigen huis, een stevig huis, een huis waarnaar je niet alleen zelf met vreugde kunt terugkeren, maar waar ook iedere gast die langskomt met blijdschap kan worden onthaald. Het is het verlangen naar een huis waar het dagelijks brood liefde, vergeving en begrip is. Een plek waar de waarheid de bron is waaruit de innerlijke vrede voortvloeit. Het is het verlangen naar een huis waarop je trots kunt zijn, waar je je niet hoeft te schamen en dat nooit zal instorten. Dat verlangen is niets anders dan de wens van een vol, gelukkig en geslaagd leven. Wees daar niet bang voor! Loop er niet voor weg! Laat je niet ontmoedigen door

de aanblik van ingestorte huizen, gefrustreerde verlangens en vervlogen wensen. God de Schepper, die het jonge hart een intense hunkering naar het geluk ingeeft, zal het vervolgens niet in de steek laten bij het moeilijke werk van de bouw van het huis dat 'leven' heet.

Vrienden, dit roept de vraag op hoe je dat huis dan bouwt. Dat is ongetwijfeld een vraag die jullie jezelf al heel vaak hebben gesteld en waar jullie je nog vele malen voor gesteld zullen zien. Het is een vraag, die we ons niet slechts eenmaal mogen stellen. Elke dag moet je bij jezelf te rade gaan en je afvragen: "Hoe bouw ik het huis dat leven heet?" Jezus, wiens woorden wij hebben gehoord in de passage uit het evangelie van Matteüs, spoort ons

aan om ons huis op de rots te bouwen. Dat is de enige manier om te voorkomen dat het huis zal instorten. Maar wat houdt dat in, je huis op de rots bouwen? Op de rots bouwen betekent in de allereerste plaats dat je óp Christus en mét Christus bouwt. Jezus zegt: “Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde” (Mt 7,24). Dit is niet zomaar een holle frase van een willekeurige figuur: dit zijn de woorden van Jezus. Het gaat er niet om, om naar zomaar iemand te luisteren, maar om te luisteren naar Jezus. Er wordt ons niet gevraagd om ons zomaar aan van alles te verbinden: er wordt ons gevraagd om ons te verbinden aan de woorden van Jezus.

Bouwen op Christus en met Christus betekent bouwen op een fundament dat gekruisigde liefde wordt genoemd. Het betekent bouwen met Iemand die ons beter kent dan wij onszelf en die tegen ons zegt: “Zó kostbaar bent u in mijn ogen, zó waardevol: Ik houd van u” (Js 43,4). Het betekent bouwen met Iemand die altijd trouw blijft, zelfs als wij tekortschieten in ons geloof, omdat Hij zichzelf niet kan verloochenen (vgl. 2Tim 2,13). Het betekent bouwen met Iemand die voortdurend oog heeft voor het verwonde mensenhart en zegt: “Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer” (vgl. Joh 8,11). Het betekent bouwen met Iemand die vanaf het kruis zijn armen spreidt en voor heel de eeuwigheid zegt: “O mens, ik geef mijn leven voor u, want Ik houd van u.” Bouwen op Christus betekent ten slotte dat je al je verlangens, aspiraties, dromen, ambities en plannen baseert op zijn wil. Het betekent dat je tegen jezelf, je familie, je vrienden, tegen de hele wereld en bovenal tegen Christus zegt: “Heer, ik

wil in mijn leven niets doen dat tegen U indruist, omdat U weet wat het beste voor mij is. Alleen U hebt de woorden van eeuwig leven” (vgl. Joh 6,68). Beste vrienden, wees niet bang om op Christus te steunen! Verlang naar Christus als fundament van je leven! Doe in jezelf het verlangen ontbranden om je leven te bouwen op Hem en voor Hem! Want niemand die vertrouwt op de gekruisigde liefde van het vleesgeworden Woord, zal ooit bedrogen uitkomen.

Op rotsgrond bouwen betekent bouwen op Christus en met Christus, die de rots is. In zijn Eerste brief aan de Korintiërs schrijft Paulus over de reis van het uitverkoren volk door de woestijn en legt uit dat allen “dronken uit een geestelijke rots die met hen meeging, en die rots was de Christus” (1Kor 10,4). De oudsten van het uitverkoren volk wisten stellig niet dat de rots Christus was. Zij beseften niet dat zij werden vergezeld door Hem die, als de tijd vervuld zou zijn, vlees zou worden en een menselijke gestalte zou aannemen. Zij hoefden niet te begrijpen dat hun dorst werd geleest door de Bron van het leven zelf, die het levende water schenkt dat de dorst van ieder hart lest. Toch dronken zij uit deze geestelijke rots die Christus is, omdat zij smachtten naar dit levende water en het nodig hadden. Op de weg van het leven zijn wij ons wellicht niet altijd bewust van Jezus' aanwezigheid. Toch is het echt zijn aanwezigheid, levend en waarachtig, in het werk van de schepping, in het Woord van God en in de Eucharistie, in de gemeenschap van gelovigen en in iedere mens die door het kostbare bloed van Christus is verlost, die de onuitputtelijke bron van de menselijke kracht vormt. Jezus van Nazaret, de mensgeworden God, staat naast ons in goede en in kwade tijden en Hij hunkert

naar die relatie, die in essentie de grondslag voor het ware menszijn vormt. In het boek Apokalyps lezen we deze belangrijke woorden: “Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij” (Apk 3,20).

Vrienden, wat betekent het om op de rots te bouwen? Bouwen op de rots betekent ook bouwen op Iemand die is afgewezen. Petrus spreekt tot de gelovigen over Christus als een “levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God” (1Pt 2,4). Het onomstotelijke feit dat Jezus door God is uitverkoren neemt niet weg dat we ook te maken hebben met het mysterie van het kwaad, waardoor de mens in staat is om Hem af te wijzen, die hem tot aan het einde heeft liefgehad. Deze afwijzing van Jezus door de mens, waar Petrus hier over spreekt, strekt zich uit over de gehele geschiedenis van de mensheid, tot aan de dag van vandaag. Je hoeft niet heel scherpzinnig te zijn om de vele manieren te zien waarop Christus wordt afgewezen, zelfs voor onze ogen. Jezus wordt vaak genegeerd, Hij wordt bespot, beschouwd als koning van het verleden, niet van vandaag en al helemaal niet van de toekomst. Hij wordt in de hoek gedreven van onderwerpen en personen waarover men niet hardop en in het openbaar mag praten. Als jullie bij het bouwproces van jullie leven mensen tegenkomen die de spot drijven met het fundament waarop je bouwt, laat je dan niet ontmoedigen! Een sterk geloof moet beproevingen ondergaan. Een levend geloof moet altijd groeien. Ons geloof in Jezus Christus moet daarom vaak worden geconfronteerd met het gebrek aan geloof van anderen.

Beste vrienden, wat betekent het om te bouwen op de rots? Bouwen op de rots betekent beseffen dat er ook tegenslag zal zijn. Christus zegt: “De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortten zich op dat huis ...” (Mt 7,25). Deze natuurverschijnselen zijn niet alleen een beeld voor de vele tegenslagen die een mens kunnen treffen, maar geven ook aan dat dit soort tegenslagen erbij horen. Christus belooft niet dat noodweer het huis in aanbouw nooit zal treffen, Hij belooft niet dat er nooit een verwoestende golf zal komen die wegslaat wat ons het meest dierbaar is, Hij belooft niet dat er nooit stormen zullen woeden die wegblazen wat wij, soms met enorme offers, hebben opgebouwd. Christus begrijpt niet alleen het verlangen van de mens naar een duurzaam huis, Hij is zich ook volkomen bewust van alles wat het geluk van de mens kan verwoesten. Wees dus niet overdonderd door tegenslag, wat die ook inhoudt! Laat je er niet door ontmoedigen! Een huis dat op de rots is gebouwd, is niet hetzelfde als een huis dat niet blootstaat aan de natuurkrachten, die in het mysterie van de mens staan gegrift. Als je je huis op de rots hebt gebouwd, kun je erop rekenen dat er in zware tijden een betrouwbare kracht is van wie je op aan kunt.

Mijn vrienden, sta me toe nogmaals te vragen: wat betekent het om op de rots te bouwen? Dat betekent bouwen met verstand. Het is niet zonder reden dat Jezus de mensen die zijn woord horen en ernaar handelen, vergelijkt met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. Het is dom om je huis op het zand te bouwen, als je het ook op rotsgrond kunt bouwen en daarmee een huis hebt dat iedere storm kan doorstaan. Het is dom een huis op grond te bouwen die geen

garantie biedt om in de moeilijkste momenten stand te houden. Het is misschien wel gemakkelijker om je leven te baseren op het drijfzand van je eigen wereldvisie en een toekomst te bouwen die ver af staat van het Woord van Jezus en daar soms zelfs lijnrecht tegenover staat. Weet dat iemand die op die manier bouwt niet verstandig is, omdat hij zichzelf en anderen ervan wil overtuigen dat er in zijn leven geen stormen zullen woeden en dat zijn huis niet door een vloedgolf zal worden getroffen. Verstandig zijn betekent inzien dat de stevigheid van een huis afhangt van het fundament dat je hebt gekozen. Wees niet bang om verstandig te zijn; dat wil zeggen, wees niet bang om je huis op de rots te bouwen!

Beste vrienden, nogmaals: wat betekent het om op de rots te bouwen? Op de rots bouwen betekent ook bouwen op Petrus en met Petrus. De Heer heeft tenslotte tegen hem gezegd: “Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen” (Mt 16,18). Als Christus, de levende, kostbare steen, zijn apostel een steenrots noemt, betekent dat dat Hij wil dat Petrus, en met hem de gehele Kerk, een zichtbaar teken is van de ene Verlosser en Heer. Hier in Krakau, de dierbare stad van mijn voorganger Johannes Paulus II, kijkt niemand op van de woorden “met Petrus en op Petrus bouwen”. Daarom zeg ik tot jullie: wees niet bang om je leven te bouwen op de Kerk en met de Kerk! Weest trots op de liefde voor Petrus en voor de Kerk die hem is toevertrouwd. Laat je niet misleiden door hen die Christus tegen de Kerk willen uitspeelen! Er is maar één fundament dat de moeite waard is om een huis op te bouwen. Dat fundament is Christus. Er is maar één rots die de moeite waard is om

alles op te grondvesten. Die rots is degene tot wie Christus zei: “Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen” (Mt 16,18). Jonge mensen, jullie hebben de rots van onze tijd goed gekend. Vergeet dan ook niet dat noch de Petrus die op deze bijeenkomst neerkijkt vanuit het venster van God de Vader, noch deze Petrus die nu voor jullie staat, noch iedere Petrus die nog zal volgen, ooit gericht zal zijn tegen jullie of tegen de bouw van een duurzaam huis op de rots. Integendeel, hij zal zijn hart en handen aanbieden om jullie te helpen om je leven te bouwen op Christus en met Christus.

Beste vrienden, als we nadenken over Christus' woorden, waarin Hij spreekt van de rots als deugdelijk fundament voor een huis, valt het op dat het laatste gedeelte heel hoopvol is. Jezus zegt dat ondanks het razen van de elementen, het huis niet wordt verwoest, omdat het is gebouwd op de rots. Uit zijn woord spreekt een buitengewoon vertrouwen in de kracht van het fundament, een geloof dat niet bang is voor tegenspraak omdat het wordt bevestigd door de dood en verrijzenis van Christus. Dat is het geloof dat jaren later door Petrus in zijn brief werd beleden: “Ik leg in Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op Hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld” (1Pt 2,6). Hij zal zeker “niet worden teleurgesteld”. Beste jonge vrienden, de angst voor mislukking kan soms de mooiste dromen dwarsbomen. Zij kan een verlamdende uitwerking hebben op de wil en maken dat je niet meer kunt geloven dat het echt mogelijk is om een huis op de rots te bouwen. Het kan de overtuiging doen groeien dat het verlangen naar zo'n huis maar een kinderlijke wens is, niet echt een plan voor je leven. Zeg met Jezus tegen deze angst: “Een huis dat op

de rots is gebouwd, kan niet instorten!”  
Zeg met Petrus tegen de verleiding van de  
twijfel: “Wie op Christus vertrouwt, zal  
niet teleurgesteld worden!” Weest getui-  
gen van de hoop, de hoop die niet bang is  
om het huis van je eigen leven te bouwen  
vanuit de zekerheid dat je kunt vertrou-  
wen op het fundament dat nooit in verval  
zal raken: Jezus Christus, onze Heer.

Benedictus XVI

© Copyright 2006 – Libreria Editrice Vati-  
cana / R.-K. Kerkgenootschap in Neder-  
land

*Vertaling: drs. P.C. de Die*